

## ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

### **ΟΧΙ** ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΟΥ

#### ***Ποιοι Πανεπιστημιακοί μπορούν να υπερασπιστούν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο***

Προς αυτή την κατεύθυνση, το 7<sup>ο</sup> Συνέδριο του κλάδου διακηρύσσει ότι σήμερα υπάρχουν και μπορούν οι πανεπιστημιακοί να υπερασπιστούν το δημόσιο Πανεπιστήμιο. Είναι οι πανεπιστημιακοί που αντιστέκονται στην απορρύθμιση του πανεπιστημίου και υπερασπίζονται με τη στάση τους τον δημόσιο και ακαδημαϊκό του χαρακτήρα είναι:

- Οι Πανεπιστημιακοί που αποδεδειγμένα αφιερώνονται στην ακαδημαϊκή έρευνα και διδασκαλία, δεν τα θεωρούν πάρεργο ή αναγκαίο κακό αλλά πρωταρχικό τους καθήκον, με στόχο την παραγωγή νέας γνώσης και τη διάχυσή της στην εκπαίδευση των φοιτητών.
- Οι Πανεπιστημιακοί που δεν εκποιούν την ιδιότητά τους ή το κύρος του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν και δεν χρησιμοποιούν τα εργαστήρια ή τις ερευνητικές τους ομάδες για να αναπτύξουν επιχειρηματική δραστηριότητα.
- Οι Πανεπιστημιακοί που με την πολιτεία τους, θεωρούν αξία και αρετή να προσφέρουν χρόνο, προσπάθεια και δημιουργικότητα για να υπηρετήσουν τα κοινά και δεν αντιμετωπίζουν την όποια συμμετοχή τους σε συλλογικότητες με μοναδικό κριτήριο το προσωπικό όφελος.
- Οι Πανεπιστημιακοί που πιστεύουν, και με την πολιτεία τους πείθουν γιαυτό, στη δημοκρατική - ακαδημαϊκή λειτουργία που διαπαιδαγωγεί και εγγυάται θεσμούς και αξίες, που λειτουργούν δημοκρατικά και με διαφάνεια στα ακαδημαϊκά όργανα και δεν μηχανεύονται «αποτελεσματικές» τεχνικές για την ακύρωσή τους, οι Πανεπιστημιακοί που σέβονται και τηρούν την ακαδημαϊκή δεοντολογία.
- Οι Πανεπιστημιακοί που πιστεύουν, και με την πολιτεία τους υπηρετούν, τον ακαδημαϊκό και δημόσιο χαρακτήρα του Πανεπιστημίου και ότι είναι ευθύνη και υποχρέωση της Πολιτείας να εξασφαλίζει τις βασικές του λειτουργίες, την εκπαιδευτική (προπτυχιακή και μεταπτυχιακή) και την ακαδημαϊκή έρευνα.
- Οι Πανεπιστημιακοί που πιστεύουν και με την πολιτεία τους υπερασπίζονται την αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου απέναντι στην οικονομική, θεσμική και διοικητική αυθαιρεσία της εκάστοτε κυβέρνησης.
- Οι Πανεπιστημιακοί που πιστεύουν, και με την πολιτεία τους πείθουν, ότι επιτελούν λειτουργήματα το οποίο πρέπει να αναγνωρίζει η πολιτεία και η κοινωνία και να αμείβει αναλόγως, και διεκδικούν αυτήν την αξιοπρεπή αντιμετώπιση και δεν θεωρούν (ή επιζητούν) ως λύση το οποιοδήποτε δέλεαρ ανταμοιβών «παράπλευρων» που προσφέρει η πολιτεία μέσα από τη διαχείριση των διαφόρων μορφών προγραμμάτων, «ερευνητικών» ή «επιχειρησιακών».
- Οι Πανεπιστημιακοί που δεν αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νεοφιλελεύθερης πολιτικής κυβερνητικές παρεμβάσεις στη δημόσια λειτουργία του πανεπιστημίου, για να εγκαθιδρύσουν ιδιωτικού ή αγοραίου τύπου σχέσεις, θεσμικά πλαίσια και διαχείριση, αποσπώντας σημαντικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου από την άμεση εποπτεία και ευθύνη των ακαδημαϊκών οργάνων.

**Σήμερα, οι πανεπιστημιακοί δάσκαλοι αγωνίζονται, μαζί με τους φοιτητές, για τη ΔΗΜΟΣΙΑ και ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ.**

**Ο ΑΓΩΝΑΣ ΑΥΤΟΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,  
ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ!**

**ΟΧΙ**  
**στην αναθεώρηση του άρθρου 16**